

🎵 **Lied: Pelgrims van hoop**
hymne jubeljaar

Refrein



Vlam van lief - de, hoop die ons doet le - ven,
 hoor ons lied, een lof-zang uit ons hart.



Gij de bron van vred' en eeu-wig le - ven,
 laat ons vei - lig voort-gaan aan uw hand.

1. Al - le lan - den, vol - ke - ren en ta - len
 2. Goe - de God, ge - dul - dig, vol er - bar - men,
 3. On - ze o - gen zien de nieu - we mor - gen.



1. die in nacht en dui - ter - nis ver - dwa - len,
 2. toon uw trouw aan klei - nen en aan ar - men.
 3. Gij komt na - der, houdt U niet ver - bor - gen,



1. zien een licht: uw Woord komt hen be - zoe - ken.
 2. Bron van hoop, Gij scheidt een nieu - we aar - de.
 3. zendt ons uit: 'Ver - kon - dig al - ler - we - gen:



1. Wie ge - bro - ken is, mag uw Zoon ont - moe - ten.
 2. Zend uw A - dem, God, laat ons niet ver - har - den.
 3. Ik ben God - met - U. Ga, ont - vang mijn ze - gen!

Zending en zegen

Noteer alvast deze data in je agenda




- 27 februari:** film The Way (H. Familiekerk)
12 maart: huiskamergesprek rond HOOP
20 maart: getuigenis Compostella



16 februari 2025



Liefde blijft...

Orgel

We gedenken

Zoals de dag (Toon Hermans)

Zoals de dag
 uit de nacht treedt,
 treedt het leven
 uit de dood.
 Er is liefde
 die niet sterft.

Waar is de plaats die vrede lacht



Waar is de plaats die vre - de lacht?
 Waar wordt aan men - sen recht ver - schaft?
 Waar is de God die le - ven geeft?
 In el - ke mens die lief - de deelt!

*Ik zoek een land dat vreugde heet
 vrij van geweld en oorlogsleed.
 Ik zoek de stad waar God regeert
 in elke mens die liefde deelt.*



*Hier is de plaats waar vrede lacht
 hier wordt aan mensen recht verschaft.
 Hier is de God die liefde deelt
 in elke mens die liefde deelt.*

Welkom

Gods belofte van nabijheid

Ik zal met je meegaan (Kris Gelaude)

Ik zal met je meegaan
 wegen van het onbekende.
 En als je twijfelt
 of niet weet waarheen
 zoek dan mijn woord,
 mijn hand, mijn wandelstaf.

Ik zal er zijn
voor dag en dauw.
Wanneer je moe wordt
zal Ik naast je zitten.
Dan delen we het brood.
We wakkeren het vuur.
Dan scheppen we de stilte.

Ik zal je dragen
en mij met jouw lot verbinden.
Vrees niet de nacht.
Mijn zorg ligt om je heen.
De sterren worden je tot mantel.

Bij tij en tegentij
vertrouw je aan het leven toe.
Mijn liefde heeft geen andere naam dan deze:
Ik zal er zijn.



Gebed

**Liefde is bron zijn,
is water, vuur en zon zijn
is elanders lasten dragen
door goede en kwade dagen
is gegeven zijn
is in elkaar verweven zijn
is op elkander wachten
is zoenend pijn verzachten
en tot de handen beven
elkander zegenen en vergeven.**

**Goede God,
maak ons zo tot uw bron van liefde
voor elkaar. Amen.**

Fragment uit psalm 27 (H. Oosterhuis)

Jij mijn licht en bevrijding
wat zou ik nog bang zijn, voor wie?
Jij mijn vaste burcht,
wie zou ik nog duchten?
Dit ene heb ik Jou gevraagd:
dat ik mag zijn met Jou.
Als Jij mijn licht bent, vrees ik niemand,
als Jij mijn rots bent, sta ik sterk.
Dit ene heb ik Jou gevraagd:
dat ik mag zijn van Jou.
Als Jij mijn plaats bent, woon ik veilig,
bij Jou in huis ben ik goed af.

Slotgebed

Langs betrouwbare wegen (M. Weemaes)

V. Langs betrouwbare wegen, God,
leidt Gij mensen naar mensen
en niets gebeurt tussen hen
aan pijn en aan genade
dat uw zorgend hart ontgaat.

M. Ik dank voor ieder mens
met wie ik mee mocht gaan
door de tijd die voorbij is,
voor duizend tekenen van goedheid,
voor woorden en stilte
waarin Gij woonde,
voor mensen met wie ik deelde,
lief en leed, brood en beker
leven en hoop.

V. Ik dank voor wie mij eigen zijn,
verwant en geliefd,
voor vrienden overal bij wie ik wonen mag
als in mijn eigen huis.

M. Ik dank voor de kinderen op mijn weg,
fontein van hoop,
die mij het leven leren
steeds opnieuw,
want alles is heel diep in hen,
hun vreugden en hun klein verdriet.

V. Voor ieder dank ik
met wie ik in de hemel en op de aarde
verbonden ben.

**S. Ik bid om vrede en geborgenheid
voor iedereen;
om kracht en om blijdschap
en vuur in het hart.
Dat wij dienend en gelukkig
door de komende dagen gaan,
U verheerlijkend en mensen nabij. Amen.**



Mededelingen

**Ook nu nog geeft Hij troost
aan bedroefden, overwint alle dood.
Hij gaat met ons mee
in het leven van alledag.**

Zing van de liefde...

Zoals toen, delen wij ook vandaag
Brood van leven,
teken van ons geloof in de Liefde van God.

**God, geef dat ook wij U herkennen
in dit gedeelde brood
en geef ons kracht
om in goede en kwade dagen
samen met U en alle mensen
weer vol vuur op pad te gaan
en de hoopvolle weg te kiezen
van uw eindeloze liefde.**

Zing van de liefde...



Onze Vader

Vredewens

Indien voor ieder mens (M. Weemaes)

Communie

Gedachten voor onderweg

LIEFDE SCHENK MIJN HART NOG MAAR ES GOED VOL de opa van <i>Loesje</i>	LIEFDE SAMEN HART TEGEN HART <i>Loesje</i>	HET LEVEN IS DE LIEFDE WAARD <i>Loesje</i>
--	--	--

Ieder van ons is
een ENGEL met
slechts één vleugel.
We kunnen pas
vliegen wanneer we
elkaar OMARMEN.

Luciano de Crescenzo



Eer aan God

He - re der He - ren, Ko - ning der Ko - nin - gen,
U wil ik e - ren, U wil ik lof zin - gen.
Rots al - ler eeu - wen, U bent mijn ves - ting mijn
vas - te burcht, bij wie ik schuil. Eer aan de
Va - der, eer aan de Zoon,
eer aan de Geest, U heb ik lief.
Hal - le - lu - ja!
Eer aan de Va - der, die al - le din - gen schiep.
Hal - le - lu - ja!
Eer aan de Zoon, die mij tot le - ven riep.
Hal - le - lu - ja!
Eer aan de Geest; U maakt ons sa - men een.
Hal - le - lu - ja!
U al - leen, U heb ik lief.

KVM

Kort orgelspel

Evangelie: de Emmaüsgangers (naar Lc 24)



Schilderij van
Luc Blomme

Overweging (Carlos Desoete)

Een vriend

(Margriet Hermans)



Geloofsbelijdenis (Michael Steehouder)

Ik geloof in alles wat leeft,
heel de wereld die mij omgeeft,
de levensweg die wij moeten gaan,
die liefde in ons mensenbestaan.

**Ik geloof in liefde en vuur
dat wij mensen van uur tot uur
bestaan in vreugde en in pijn
om voor elkander liefde te zijn.**



Ik geloof dat God tot ons spreekt,
alles is vervuld van zijn Geest:
waar vriendschap is en liefde bestaat,
is God het zelf die met ons gaat.

**Zo is God de wereld gezind,
zo heeft God de mensen bemind,
dat Hij als mens op aarde verscheen,
een God en vriend voor iedereen.**

Ik geloof wat Hij tot ons zegt:
ieder die mij volgt op mijn weg
die maakt zich voor een ander tot brood
die leeft en overwint de dood. **Amen.**

Voorbeden

We bidden voor een *warm* hart
voor allen die het samen wagen
en elkaar door 't leven dragen.

Wij bidden voor een *helend* hart
waar liefde werd gebroken:
dat verzoening kan worden uitgesproken.



Wij bidden voor een *teder* hart
en dragende schouders
voor kinderen, ouders en grootouders

Wij bidden voor een *open* hart
waar in vriendschap eerlijk en oprecht
zijn mening kan gezegd.

Ubi caritas



Wij bidden voor een *moedig* hart
voor vredebrengers die tussen haat
iets afstralen van Gods gelaat.

Wij bidden voor een *meelevend* hart
met ontheemden door oorlog en geweld
dat ze meer aandacht krijgen dan macht en geld.

Ubi caritas

Wij bidden voor een *groen* hart
voor al wie op de barricaden staat,
bezorgd om de aarde en 't klimaat.

Wij bidden voor een *hoopvol* hart
waarmee we geloofsgenoten en buren
met Gods Geest blijven aanvuren.

Ubi caritas

Wij bidden voor een *nabij* hart
voor al wie ziek is, eenzaam of fragiel
en voor hen die zorgen voor lichaam en ziel.

En vandaag denken we speciaal aan...
en bidden voor een *troostend* hart
voor alle rouwenden met verdriet zo groot
dat ze liefde ervaren over de dood.

Ubi caritas

Offerande

Wil jij ook onze geloofsgemeenschap steunen?
De misdienaars komen graag rond
voor jouw bijdrage.
Je kan ook deze QR-code scannen
in jouw bankapp
en het bedrag aanpassen. Hartelijk dank!



Tafelgebed

Gij hebt ons voor elkaar gemaakt:
de liefde tussen mensen is uw geheim,
van U komt de zorg van ouders,
de afhankelijkheid van kinderen
en het verlangen van elk mensenhart
om goed te zijn.
Gij zijt de Bron
waaruit onze liefde ontspringt.



**Wij kennen Uw genegenheid en zorg,
want U laat ons niet in de steek.
God van Liefde, zo mogen wij U noemen.**



Als er ooit een mens is geweest,
die ons doordrongen heeft van Gods liefde,
dan was het wel Jezus van Nazareth.
Het verhaal van zijn leven boeit ons nog steeds:
hoe hij opkwam voor de zwakkeren
hoop bood aan de moedelozen
wie buitengesloten werd,
mocht er weer bij gaan horen.